

Opgestegen van het woorden-arsenaal  
vliegt een kraai, beziet de stad van boven  
straten, huizen, parken, gracht en haven  
en hoe de vesting nog haar tanden toont

## HET ONBESCHERMDE BESCHERMD

het kasteel, hersteld in oude luister  
naast de frivole lijn van Jugendstil  
huizen waaraan oude stemmen kleven  
ambachtslui en moeders, meiden en soldaten

de ganzenhoedster drijft haar koppel langs  
een slooppand, wendt haar blik opzij, haar oor  
zoekt het akkoord van toekomst en verleden  
de tijd tikt onverstoort voort

de kraai strijkt neer op de toren met de klok  
schudt de vleugels, alsof hij alles heeft gezien  
en krassend ons zijn les wil leren

bij de synagoge zingt een kinderstem

Het onbeschermd beschermd



De Coevorder rijmprent werd vervaardigd door Gauke Zijlstra (gedicht) en Adriaan de Jong (prent) ter gelegenheid van de jaarlijkse zitting van de Picardclub in het Kasteel van Coevorden tijdens de Ganzenmarkt op maandag 13 november 2000 op initiatief van slotvoogd mr. ing. B.P. Jansema, met als assessoren: H.D. Minderhoud, W. Jansen en drs. J. Bos.